

ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η διαδικασία για την απόκτηση κάρτας σίτισης είναι όσο πιο επίπονη και γραφειοκρατική γίνεται. Οι προϋποθέσεις είναι πάμπολλες, η συλλογή της χαρτούρας αποθαρρυντική, ενώ αυτό που κάνει πολλούς να αγανακτούν και να φεύγουν, είναι οι ατέλειωτες, εξαντλητικές ουρές που πρέπει να περιμένει κάποιος για να καταθέσει τα χαρτιά. Όλη αυτή η διαδικασία φυσικά, έχει έναν σαφή στόχο. Να περιορίζει (τον ήδη μειωμένο) αριθμό των κατόχων κάρτας σίτισης. Έτσι **το κόστος φοίτησης φεύγει όλο και περισσότερο από το κράτος και περνάει στις δικές μας πλάτες**. Το κράτος αποσύρει σταδιακά τις κοινωνικές παροχές που μέχρι τώρα έδινε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες (σίτιση, στέγαση, μεταφορές, συγγράμματα κ.τ.λ.), αναθέτοντας τες σε ιδιώτες, οι οποίοι εξασφαλίζουν ένα σταθερό κέρδος πάνω στις δικές μας ανάγκες.

Εμείς θεωρούμε ότι όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να τρώμε δωρεάν, ανεξαρτήτως κριτηρίων. Και όχι μόνο αυτό. **Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι η λειτουργία του εστιατορίου θα πρέπει να είναι κοινωνική**. Δε δεχόμαστε την άρνηση σίτισης ενός ανθρώπου σ' αυτό, απλά και μόνο επειδή δεν κατέχει την φοιτητική ιδιότητα. Ένα πιάτο φαγητό δεν είναι φοιτητικό προνόμιο, αλλά βασική ανάγκη όλων αυτών που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. **Όλοι μαζί, με γνώμονα την αλληλεγγύη, πρέπει να διεκδικήσουμε δωρεάν σίτιση για όλους**.

Εκτός αυτού **πρέπει να απαιτήσουμε και την βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου φαγητού**. Το ότι μας παραχωρείται «δωρεάν» δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρκούμαστε στην κάκιστη ποιότητα και να μην διεκδικήσουμε καλύτερο φαγητό.

Τέλος, θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την απόφαση του φοιτητικού συλλόγου φιλοσοφικής να παραχωρεί κουπόνια σίτισης στους φοιτητές της σχολής. Όπως είπαμε και προηγουμένως πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στη σίτιση πρέπει να είναι ελεύθερη για όλους και όχι μόνο για τους φοιτητές. Ο φοιτητικός σύλλογος πρέπει να διεκδικήσει μαχητικά σίτιση χωρίς έλεγχο και διαχωρισμούς.

Μπες και εσύ στο εστιατόριο αποφασιστικά και μην κάθεται με τις ώρες στην ουρά για να πάρεις την κάρτα σίτισης, λες και σου κάνουν χάρη που σου παραχωρούν τα αυτονόητα. Διεκδίκησε σίτιση για όλους. Σπάσε τον φόβο, αρνήσου να λογοδοτήσεις στον οποιονδήποτε για την επιλογή σου και άμα γουστάρεις πάρε και δεύτερο δίσκο με τσαμπουκά, αν χρειαστεί.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Φ. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 12.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘ. 516